



TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

K 17



NGHI THỨC
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

THÍCH NHẬT TỪ

soạn dịch



NXB PHƯƠNG ĐÔNG

**NGHI THỨC
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN**

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ

Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả.

Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, các đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ:

NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Chùa Giác Ngộ

92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM

ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914

www.daophatngaynay.com

www.tusachphathoc.com

TỬ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

THÍCH NHẬT TỪ

- soạn dịch -

**NGHI THỨC
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN**

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC

Lời nói đầu	vii
1. Nguyễn hương	1
2. Đánh lễ tam bảo	4
3. Tán hương	5
4. Tán dương giáo pháp	6
5. Phật nói kinh Phước Đức	7
6. Tiêu tai cát tường thần chú	12
7. Niệm Phật nguyện an lành	13
8. Sám quy nguyện	14
9. Hồi hướng công đức	19
10. Phục nguyện	21
11. Đánh lễ ba ngôi báu	24



LỜI NÓI ĐẦU

Nghi thức Chúc tết nguyên đán thường được sử dụng trong đêm giao thừa tại các chùa Bắc tông, một mặt kỷ niệm ngày đản sanh của đức Phật Di Lặc từ biểu tượng hóa thân của Hòa thượng Bồ Đại, mặt khác đây là sự thực tập năng lượng từ bi, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng và phát triển, nhà nhà hòa thuận và no ấm, người người hạnh phúc và bình an.

Lời chúc tết ngoài các câu chúc an lành nên đi sát biểu tượng năm âm lịch ứng với các con giáp, theo tinh thần Phật pháp. Ví dụ nhân năm con mèo nên nói về hình ảnh con mèo trong Phật giáo; năm con cọp nên

viii • NGHI THỨC CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN

nói về chuyên nghiệp con cạp trong Phật giáo. Áp dụng công thức tương tự cho các năm tương ứng với các con giáp còn lại trong 12 con giáp.

Nghi thức có thể được bắt đầu vào lúc 23 giờ 30 của đêm 30, theo sau là lời chúc tết của Thầy trụ trì và phát “lộc chánh mạng” cho thập phương bá tánh. Lộc ở đây được hiểu là bao lì xì hoặc các quà hay văn hóa phẩm Phật giáo, có khả năng khích lệ thiện nghiệp và tán thưởng người tiếp nhận. Chánh mạng là đạo đức nghề nghiệp, tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, nghề lâu xanh, bào chế và buôn bán độc dược và nghề đồ tể, đồng thời chọn những nghề hợp với luật pháp và đạo đức. Lộc chánh mạng vô đó được hiểu là biểu tượng của nghề nghiệp thiện để xứng đáng đón nhận quả phúc trọn năm.

Nếu không tham dự lễ nguyên đán tại chùa, các Phật tử mời gọi các thành viên

trong gia đình cùng đọc tụng nghi thức này trong niềm vui năm mới. Bắt đầu một ngày mới của năm mới bằng việc tụng kinh chắc chắn sẽ mở ra sự thuận lợi và như ý trọn năm.

Giác Ngộ, ngày 7-4-2011

TT. Thích Nhật Từ

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM

1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quỳ ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyễn Hương. Tất cả đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời nguyện)

Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật. O

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

Cung thỉnh mười phương Phật
thánh hiền,

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

Thiên thần Hộ pháp với Long thiên.

Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, giờ phút giao thừa, chúng con cầu hội tại đạo tràng (nêu tên chùa), thành tâm đốt nén hương lòng, hướng về Tam bảo, hiến cúng cầu an. Cúi xin mười phương Tam bảo, nhủ đức từ bi, xót thương chiếu giám.

2 • NGHI THỨC CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Chúng con tuân lệ cổ tục ngày xưa,
Mở cửa nghinh Xuân tiếp phúc.
Truyền thừa di phong thuở trước,
Tâm thành lễ Phật dâng hương.
Cầu minh niên vạn sự cát tường,
Nguyện xuân nhật Tam nguyên như ý!
Nhớ xưa có Đại sĩ,
Đức Di Lặc hóa sinh,
Ngài có một thân hình,
Đầy từ bi hoan hỷ.
Giờ này mọi nhà kính cẩn,
Xung dương tán lễ Hồng danh,
Đêm nay trăm họ chí thành,
Trân trọng cúng dường vía Thánh.
Trăm hoa hân hạnh,
Mừng Phật Di Lặc giáng sinh;

Muôn vật vron mình,
Đón xuân thiên khai thái.
Đến đây tất cả chúng con:
Cúi đầu lễ bái,
Cầu gia đình hạnh phúc an khương;
Ngửa mặt dâng hương,
Nguyện nước nhà hòa bình
 hung thịnh.

Năm châu an định,
Bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình,
Đồng thành Phật đạo.
Nam-mô Hương Cúng Dường
 Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) OOO

2. ĐÁNH LỄ TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

Chí tâm đánh lễ tất cả Đức Phật ba
đời thường trú trong mười phương.

(1 lay) O

Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài
 chúng sanh,
Nhu vằng trắng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Chí tâm đánh lễ tất cả Tôn Pháp ba
đời thường trú trong mười phương.

(1 lay) O

Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh
Tăng ba đời thường trú trong mười
phương. (1 lạy) OOO

3. TÁN HƯƠNG

(Đại chúng đứng thẳng và chắp tay trước ngực.
Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây
trở đi, chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

Lò hương vừa bén chiêm đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười
phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chúng giám tâm hương
chí thành

6 • NGHI THỨC CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước
lành rưới ban.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát.

(3 lần) OOO

4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con gặp được xin trì tụng
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa
nhiệm màu

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.

(3 lần) OOO

5. PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC

Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đánh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng: O

Xin Thế Tôn chỉ dạy
 Cách thức tạo phước đức
 Giúp trời người thực tập
 Để sống đời hạnh phúc.

Sau khi khen ngợi, đức Phật tuân

tự giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để trời và người sống trong hạnh phúc, gồm những điều sau: O

1. Phương pháp thứ nhất là
“Tránh người, cảnh xấu ác
Đề không bị vạ lây
Thân cận bậc hiền đức
Tôn trọng, học điều hay.” O
2. Phương pháp thứ hai là
“Xây dựng môi trường tốt
Đề gây tạo nhân lành,
Quyết tâm theo đạo đức,
Đề cuộc sống thanh bình.” O
3. Phương pháp thứ ba là
“Siêng học, tay nghề hay,

Có lương tâm, đạo đức,
Luôn nói lời chân thực
Từ ái với tha nhân.” O

4. Phương pháp thứ tư là
“Luôn hiếu dưỡng song thân,
Thương, chăm sóc gia đình,
Chọn, làm nghề thích hợp,
Sự nghiệp phát triển nhanh.” O

5. Phương pháp thứ năm là
“Sống chân thật, bố thí,
Giúp xã hội, người thân,
Nhân cách luôn cao thượng,
Hành xử như chân nhân.” O

6. Phương pháp thứ sáu là
“Quyết không làm điều ác,

Bỏ rượu và ma túy,
Thích việc lành, đạo đức
Theo đuổi không hề buông.” O

7. Phương pháp thứ bảy là
“Sống lễ độ, khiêm cung,
Biết ơn và đền ơn,
Không tham và biết đủ,
Siêng học pháp cao sâu.” O

8. Phương pháp thứ tám là
“Sống kiên nhẫn, phục thiện,
Thân cận các bậc thầy,
Học hỏi và cầu tiến,
Nghe pháp, học điều hay.” O

9. Phương pháp thứ chín là
“Sống chánh niệm, tỉnh thức,

Hành Phật pháp nhiệm mầu,
Quyết tâm theo chân lý,
Đạt niết-bàn an vui.” O

10. Phương pháp thứ mười là
“Đến đi trong nhân gian
Tùy duyên nhưng bất biến,
Tâm không hề lay chuyển,
Chuyển hóa hết não phiền.” O

Sau khi giải thích mười cách tạo phước, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

“Ai tu tạo phước đức
Được an lạc luôn khi
Ở đâu cũng hạnh phúc,
Tới đâu cũng bình an.”

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện truyền bá khắp nơi các cách làm phước, đem lại lợi lạc cho khắp mọi người. O

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

(3 lần) OOO

6. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nặ́ng mồ tam mậ̃n đ̣a, mậ̃n đ̣a nậ̃m. Á bặ́t ra đ̣ể, hạ đ̣a xá, ta nặ́ng nậ̃m. Đặ́t điệ̣t tha. Án khê khê, khê hê, khê hê, hờng hờng, nhậ̣p phạ ra, nhậ̣p phạ ra, bặ́t ra nhậ̣p phạ ra, bặ́t ra nhậ̣p phạ ra, đ̣ể sặ́c sặ́, đ̣ể sặ́c sặ́, sặ́c trí rị, sặ́c trí rị, ta phặ́n tra, ta phặ́n tra, phiệ́n đ̣ể ca thặ́t rị duệ̣, ta phạ ha. (3 lần) OOO

Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường
Bồ tát O

7. NIỆM PHẬT NGUYỆN AN LÀNH

(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông)

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,

Xin Phật từ bi thường gia hộ. O

Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. O

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Bồ-tát. O

8. SÁM QUY NGUYỆN

- Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích-ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chấp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha. O

- Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỗi lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày.
Bao nhiêu nãi phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây. O

- Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sâu;
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đây dẫn vật lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừ;
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hộ kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. O

- Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tắm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quần trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Giày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sâu khổ miệt mài;
Giờ đây trăm xông bảo điện
Con nguyên sám hối đổi thay. O

- Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Bụt mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, thánh hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỗi triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tươi lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.O

- Đệ tử xin nguyện trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm màu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ôn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm màu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau.

OOO

9. HỒI HƯƠNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh tu tập, phước tăng,
Xin đem hồi hương xa gần, khắp nơi.
Nguyện cho tất cả trời người,
Đều vào cõi Phật, sáng ngời
chân tâm. O

Nguyện trừ ba chương trầm luân,
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,
Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O

Nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương,
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu
danh,
Hoa cười, chúng ngộ vô sanh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành
tâm linh. O

Nguyện đem công đức tạo thành,
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,
Rải ban hạnh phúc muôn nơi,
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu.

(3 xá) OOO

10. PHỤC NGUYỆN

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật. O

Giao thừa mừng đón lễ Tân Xuân,

Mừng Phật Di-lặc giáng cõi trần

Mở pháp độ đời, xa khổ ải

An vui, hạnh phúc khắp muôn dân. O

Năm mới an khang cung chúc,

Đầu xuân phước thọ chào mừng.

Mạch đạo lưu chuyển không ngừng,

Dòng đời đổi thay chẳng dứt. O

Phật từ quảng đại

Chánh pháp nhiệm màu

Xin hộ độ cho:

Mọi người biết tu học điều lành

Bốn biển được mưa hoà, gió thuận
Thế giới hoà bình, không còn
 khủng bố, tai ương
Đất nước phát triển, có thêm tự do,
 bình đẳng
Thiên nhiên được con người bảo vệ
Động vật sống trong sinh thái hài hòa
Trí tuệ chiếu soi, cuốn đi não phiền,
 nghiệp chướng
Tù bi tưới mát, rửa sạch thù hận,
 khổ đau
Nhà nhà được cơm no, áo ấm
Chôn chôn thâm Phật pháp, an vui
Mọi người thương nhau như ruột thịt
Tu tập tinh tấn, tiến bộ đạo đức
 tâm linh

Hành trì miên mật, chuyên hóa ba
độc trần cấu

Trang nghiêm Tịnh độ tại chốn Ta bà
Đóng góp Phật sự làm hưng thịnh
Tam bảo

Chúng con kính nguyện: O

Tạo thêm công đức, tiêu bớt tội khiên,
Phủ sạch não phiền, trau dồi trí tuệ.
Học đạo tứ đế, tu hạnh nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa, cầu thành Phật đạo.

(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo.

(3 xá) OOO

11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

(Đại chúng chấp tay cùng tụng và cùng lạy)

Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O
